



De hoogste berg van dit natuurpark is de Montcabrer met een hoogte van 1390 meter. De GR7 gaat over de top van deze berg. Het was op deze plaats dat we de gemzen gezien hebben.









Montcabrer komt van mont, berg en van la cabra, de geit en el cabrero, de geitenhoeder. Er zitten blijkbaar dus van oudsher gemzen op deze berg. Als het kan proberen we steeds samen te eten bij de overdracht van de autosleutels maar de lukt niet altijd.









Het is volop pluktijd voor de kaki, ook lotus genoemd. De kaki komt van nature voor in de Himalaya en in de bergen van Myanmar, Thailand, Indochina, Korea en Japan.









Wereldwijd wordt de kaki gekweekt in de subtropen en in de tropen hoger dan 1000 meter. Het is de nationale vrucht van Japan, maar er zijn berichten dat de origine van de kaki in China ligt.









Het is de eerste keer dat we een woning huren via airbnb. Het zijn de eigenaars zelf die hun woning verhuren en dan tijdelijk ergens anders intrekken. Deze eigenaars trekken tijdelijk in bij de ouders van de man die in hetzelfde dorp wonen.









De huiseigenaar is historicus, vandaar de Griekse accenten die aanwezig zijn in en rondom de woning.









Het is een ruime woning en alle keukengerei is aanwezig. Om de twee dagen komt er iemand langs om het zwembad te reinigen.









Het gebied is ongelooflijk rijk aan plantenrassen en in de Sierra vind je vooral Aleppo-pijnbomen samen met verschillende struiken zoals aliaga, rozemarijn of zonneroosje en kamperfoelie.









Maar de echte rijkdom van de Sierra ligt zonder twijfel in de natuurlijke kruiden waaronder kamille, de piperela, lavendel en nog vele andere kruiden.









Tot laat in de avond kunnen we buiten zitten en genieten we van het mooie uitzicht en de ondergaande zon. Eens we naar binnen gaan spelen we met de kaarten (kleurenwies).



**Donderdag 8 oktober 2015**

We besluiten vandaag een rustdag te nemen. We brengen een bezoek aan het stadje Bocairent en gaan er de grotten en de abdij bezoeken.







Het is ook eens aangenaam om met de gehele groep samen de dag door te brengen. In een plaatselijke winkel kopen we wijn uit de streek doch achteraf bleek deze toch niet zo lekker te zijn.









Vanuit welke richting je Bocairent ook bekijkt het ligt er altijd prachtig bij. In het oude stadsgedeelte kunnen er geen auto's rijden. Het zijn allemaal smalle steegjes met trappen.









Persoonlijk vind ik die steegjes met al zijn trappen charmant en gezellig. Evenwel valt het mij op dat er toch veel leegstand is en dat het vooral oudere mensen zijn die er wonen.









Zo'n oude stad heeft immers ook heel wat praktische problemen. Denk maar aan een verhuis, verbouwingswerken of het naar boven sleuren van uw boodschappen. Vandaar dat de meeste jonge mensen kiezen voor het nieuwe stadsgedeelte. Bocairant heeft tevens de oudste stierenarena van Valencia, uit 1843, en uit steen gekerfd. Evenwel zijn we niet tot de arena geraakt.









We bezoeken de Moorse grotten. Tot in de eerste kamer komt de gids mee en geeft hij wat uitleg over het ontstaan en het gebruik van de grotten. Vervolgens dien je verder te kruipen in de grotten. Het kruipen dien je wel letterlijk te nemen.









Er zijn meerdere verdiepingen die telkens verbonden zijn met gaten waar een mens van normale omvang door kan. Je moet je opdrukken in het gat wat niet altijd gemakkelijk is.





Frans en de dames hielden het na één gat al voor bekeken. Lucas en ikzelf hebben enkele kamers bezocht maar hebben, door het labyrint van kamers, de uitgang niet gevonden. We zijn dan maar op onze stappen terug gekeerd.









De grotten bevinden zich in een grote, verticale muur van steen en er zijn vijftig verschillende kamers verdeeld over 4 verdiepingen. Het is archeologen nog niet precies duidelijk wat de functie van de grotten was en dit kan over de eeuwen veranderd zijn. Er wordt gedacht aan