

OP WEG NAAR COMPOSTELA



VIA DE LA PLATA
ZAFRA-CACERES
(deel 7)

VOORSTELLING TOCHT

Het is de bedoeling dat ik een pelgrimstocht onderneem naar Santiago de Compostela, vertrekkend aan de Waddenzee (in het noorden van Nederland) tot de Atlantische oceaan in Spanje, via verschillende GR- en pelgrimspaden. In de zomermaanden doe ik het noordelijke gedeelte en in de wintermaanden doe ik het zuidelijke gedeelte langs de historische route “Via de la Plata”. Hieronder een schets van de route die we nu gelopen hebben.



Op de volgende bladzijde toon ik de route in zijn geheel. Het traject met de rode bolletjes is het traject dat ik reeds heb afgelegd. Het traject aangegeven met de blauwe bolletjes is het traject dat we nu gelopen hebben. De zwarte verbindingslijnen dienen nog gelopen te worden.



DEELNEMERS



Erwin Sabbe – 52 jaar – Baardgem



ig D'Haese – 57 jaar - MerLudwchtem

Dinsdag 3 december 2013

- Van : Zafra
- Naar : Villafranca de los Barros
- Afstand : 21 km
- Duur : 5 uur

Ik zet mijn weg naar Santiago de Compostela verder langs de Via de la Plata. Ik laat me ditmaal vergezellen door mijn achterneef Erwin, eveneens een fervent wandelaar.







De zon schijnt volop en bij ons vertrek heeft men in Zafra al een aantal straten proper gespoten. De hoofdkerk wordt la Candelero genoemd, een benaming die verwijst naar haar indrukwekkende toren. De kerk herbergt o.a. een retabel met schilderijen van Zurbaran. In 1630 werd Zurbaran door de Spaanse koning Filip IV tot hofschilder benoemd. Zijn thuisbasis was Sevilla.





De Via de la Plata, ook wel Zilverroute of GR 100 genoemd, werd ooit aangelegd door de Romeinen tussen Sevilla en Asturië om het noorden en zuiden van Spanje te verbinden. Hierdoor konden zij het zilver dat ze in de Siërra de Gata wonnen makkelijker vervoeren. Na het sluiten van de zilvermijnen werd de route vooral gebruikt om grote kudden schapen van zuid naar noord te brengen.





We laten Zafra achter ons en wandelen door velden en olijfboomgaarden. Reeds na enkele kilometers krijgen we zicht op het dorpje Los Santos de Maioma. Dit kleine dorpje heeft nog een cementfabriek en in de streek wordt nog marmer gewonnen.





Zafra zaterdag 30/11/2013



min 2°C | max 15°C
Licht bewolkt weer

windsnelheid	11 km/u
windrichting	N
Zon op	08:22
Zon onder	18:05
Maan op	05:20
Maan onder	16:18

Het weer momenteel in Zafra



11°C
Licht bewolkt weer

windsnelheid	3 km/u
neerslaghoeveelheid	0.0 mm

10-daagse weersvoorspelling Zafra

vandaag	morgen	ma 02/12	di 03/12	wo 04/12	do 05/12	vr 06/12	za 07/12	zo 08/12	ma 09/12
2° 15°	2° 13°	1° 15°	2° 16°	3° 18°	4° 18°	3° 18°	4° 17°	6° 16°	6° 17°

Het is vandaag een prachtige, zonnige dag met aangename temperaturen en volgens de weersvoorzichten zal het zo blijven voor de rest van de tocht.





Speciale verkeersborden maken de pelgrim duidelijk dat hij een rijbaan dient over te steken. Maar ook de automobilisten worden er, met een speciaal ontworpen verkeersbord, attent op gemaakt dat er overstekende pelgrims kunnen zijn.





We eindigen vandaag onze tocht in Villafranca de los Barrios en overnachten er in de albergue Tierra de Barros. Er is ook nog een tweede albergue "Carmen". Beide albergues zijn goed aangeduid.





Tierra de Barros is niet alleen de naam van de albergue maar het is ook een wijngaardgebied van 55.000 ha in de provincie Badajoz dat tevens grenst aan Portugal. Meerdere rotondes worden dan ook versierd met een monumentale wijnfles.





De autoriteiten moedigen de plaatselijke boeren aan om hun wijngaarden te vernieuwen met hoogwaardige druiven met een lagere opbrengst. De wijngaarden van Tierra de Barros liggen aan beide zijden van de rivier Guadiana, die richting Portugese grens stroomt, op een hoogte van 300 tot 350 m. De bodem bestaat uit dikke, vruchtbare, roodbruine mediterrane aarde op een modderachtige kleilaag ('barro' in het Spaans).





We zijn de enige pelgrims in de albergue en hebben vandaag geen enkele pelgrim ontmoet. De uitbater van de albergue is Pablo een twintiger die afgestudeerd is al bioloog maar geen werk kan vinden als bioloog. Momenteel is hij bezig met een lerarenopleiding in de hoop dat hij dan wel aan de bak komt. Binnen enkele weken gaat Pablo tevens het laatste gedeelte van de Via de la Plata lopen van Leon tot Santiago de Compostela.

Woensdag 4 december 2013

- Van : Villafranca de los Barros
- Naar : Torremejia
- Afstand : 33 km
- Duur : 9 uur

Vandaag vertrekken we bij het ochtendgloren want er staat een lang traject op het programma. Voor we vertrekken laten we nog een bedankingsbriefje achter voor Pablo voor het mogen gebruiken van zijn prachtige albergue.







We komen een geitenhoeder tegen. De beestjes volgen gedwee de hoeder. De geiten zijn proper gewassen en zijn vermoedelijk op weg naar de markt om er verkocht te worden. Geiten zijn in staat om zich in sobere omstandigheden heel goed te handhaven en zich voort te planten. Daarom werden zij vroeger vaak door arme mensen gehouden, in plaats van koeien.





We passeren het dorpje Almendralejo waar op 7 augustus 1936 een bloedbad werd aangericht. Troepen van Franco hadden het bevel gekregen om dit dorp in te nemen. Een veertigtal mannen verschansten zich in de kerktoren. De toren werd echter in brand gestoken en alle mannen die er zich in bevonden kwamen om. Op 15 augustus 1936 werd het dorp geheel ingenomen, dit ten koste van ongeveer duizend burgerslachtoffers.





We bevinden ons nu in de provincie Badajoz in de regio Extremadura. Dit is een van de 17 autonome regio's van Spanje en grenst aan Portugal, en de autonome regio's Castilië-La Mancha, Castilië en León en Andalusië.





We overnachten in de albergue Casa-Palacio. Dit is een oud paleis tegenover de kerk. Er overnachten nog een vijftal pelgrims maar deze komen maar laat op de avond aan. Het is een groepje dat blijkbaar veel kilometers aflegt per dag.



Het lijkt of men in één van de buitenmuren stukken van beelden heeft ingemetst. Of zouden het versteende pelgrims zijn?

Donderdag 5 december 2013

- Van : Torremejia
- Naar : Mérida
- Afstand : 17 km
- Duur : 5 uur

Het overige groepje pelgrims was al voor dag en dauw weg. Wij vertrekken iets later en nemen eerst nog ons ontbijt in de albergue. We kunnen er beschikken over de keuken en zetten vóór ons vertrek eerst nog een tas verse koffie.







Vanwege de lage industrialisatie heeft Extremadura veel van zijn natuurlijke reserves behouden. Hierdoor zijn er nog verschillende natuurparken (Sierra de Gredos, Parque Nacional de Monfragüe) te vinden. De belangrijkste rivieren zijn de Taag in het noorden en de Guadiana in het zuiden.





Het is vandaag maar een korte stapdag. We stappen vooral tussen olijfboomgaarden. Veel dode olijfbomen hebben we op onze tocht niet gezien. Olijfbomen kunnen honderden jaren oud worden. De Spaanse olijfboom zou tevens behoren tot de meest ziekteongevoelige soort. Olijven worden niet vers van de boom gegeten. Ze worden eerst een jaar lang in een zoutwaterbadje gelegd om de bittere smaak te verwijderen.





Erwin heeft toch geprobeerd om een verse olijf te eten. De smaak beviel hem echter niet zo goed. We eindigen vandaag in Mérida. Dat is de hoofdstad van Extremadura maar het is niet de grootste stad van Extremadura. Dit is weggelegd voor de stad Badajoz. Mérida is ook gekend voor zijn talrijke Romeinse monumenten.





Wederom komen we een kudde geiten tegen. Geiten eten graag gras, kruiden, groenten, plantenscheuten, bladeren en boomschors. Een geit is, net als de koe, een herkauwer.