

GR 48 SIERRA MORENA



ANDALUSIE

deel 1



Jan Wauters (Affligem)



Ludwig D'Haese (Merchtem)

Maandag 13 januari 2014

- Van : Barrancos 340 m
- Naar : Encinasola 420 m
- Afstand : 13 km
- Stijgen : 300 m
- Dalen : 300 m
- Duur : 4 uur

Gisteren zijn we op de luchthaven van Lissabon geland en hebben daar een auto gehuurd. Na een viertal uur rijden hebben we onze intrek kunnen nemen in een vakantiewoning die we hebben gehuurd in het Spaanse dorpje Cumbres de San Bartolomé. Guido Claesen en ikzelf starten in het Portugese dorpje Barrancos en zoeken daar het beginpunt van de GR 48 op. Jan en Guido Melis hebben we eerder al afgezet in (ons eindpunt) Encinasola en zij zullen ons vandaar tegemoet komen.







Bij de start verkennen we meteen het plaatselijke kerkhof van Barrancos. Barrancos ligt vlak tegen de grens met Spanje. Links onderaan is onze vakantiewoning en onze huurauto.





Er is wat lage bewolking en het is nogal naar de frisse kant maar het blijft droog en dat is toch het voornaamste.





We zitten meteen in het nationaal park Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Dit schitterende gebied met zijn glooiende heuvels en witte dorpjes bevindt zich ten westen van de Sierra Morena, de langste bergketen van Spanje.





Het karakter van de dorpen is in de loop der eeuwen slechts weinig veranderd. We volgen vooral oude Romeinse paden en verbindingswegen tussen de dorpen.





We verlaten al vlug Portugal en trekken het Spaanse Andalusië binnen. Rond de middag komen we Guido Melis en Jan tegen en samen nuttigen we onze picknick.





We moeten een doorwaadbare rivier oversteken. De ervaring heeft mij geleerd dat men beter meteen kiest voor de korte pijn. Dat wil zeggen; de lange broek uitdoen, de schoenen rond de nek dragen en met pantoffels of crocs door het water gaan. Zoeken naar een plaats om de rivier over te steken via stenen levert meestal niet veel op.





Af en toe trekt de hemel open en krijgen we de zon even te zien. We komen geen enkele wandelaar tegen.





We eindigen in het dorpje Encinasola waar geen industriële activiteiten zijn. Bijna 45% van de inwoners is hier dan ook werkloos.



Jan is onze vaste kok en maakt een heerlijk schoteltje met varkensvlees, aardappelen en sla.

Dinsdag 14 januari 2014

- Van : Encinasola 420 m
- Naar : Cumbres de San Bartolomé 580 m
- Afstand : 17 km
- Stijgen : 600 m
- Dalen : 400 m
- Duur : 5 uur

Vandaag stap ik met Jan. Wij rijden naar Encinasola met de wagen en vertrekken van daar uit naar onze vakantiewoning in Cumbres de San Bartolomé. De twee Guido's vertrekken van uit de vakantiewoning.







Het heeft de voorbije nacht flink geregend en dat is duidelijk te zien onderweg. Gelukkig houden we het nu wel zo goed als droog.





De GR 48 ligt, behalve het stukje in Portugal, geheel op het grondgebied van de deelstaat Andalusië en doorkruist vier provincies, Huelva, Sevilla, Córdoba en Jaén. Deze GR is 581 km lang en telt 30 etappes. De GR 48 gaat tevens door zes natuurparken.





Op www.sierramorena.com vind je alle info aangaande de GR 48. Alle info is in het Spaans. Er zijn vier topos (één per provincie) die eveneens gedownload kan worden op de website.





In de onmiddellijke omgeving komen we meerdere dorpjes tegen waarvan de naam begint met Cumbre(s) wat “top(pen)” betekent. En inderdaad, al deze dorpjes liggen boven op een of meerdere heuvels.





Het landschap is, in deze tijd van het jaar, vrij groen door de neerslag. Ik vermoed dat het landschap er in de zomerperiode minder groen en dor zal uitzien.





Naast ons pad vinden we restanten van een kadaver. Het zijn enkel nog wat beenderen en een stuk huid. Al het vlees is al afgeknaagd door gieren en door andere roofdieren die hier talrijk aanwezig zijn.





We doorkruisen vooral kurk- en steeneikenbossen waar, koeien, schapen en zwarte varkens vrij kunnen in rondlopen.





Ik stap vandaag terug met Jan. We hebben terug onze voeten moeten nat maken om door een rivier te waden. De twee Guido's, die de tocht vanuit de andere richting doen, hebben meer geluk gehad. Toen zij net voor de rivier waren passeerde er juist een boer die hen met zijn jeep over de rivier heeft gebracht.





De vakantiewoning die we betrekken voldoet volledig aan onze verwachtingen. We hebben elk een aparte slaapkamer en er zijn drie badkamers. Er is tevens verwarming in de gehele woning. De eigenaars wonen in de buurt en zijn uiterst behulpzaam.





We treffen één amandelboom aan die hier vermoedelijk zijn eigen gezaaid heeft. De amandelboom staat nu in bloem en noten worden in augustus geoogst. De buitenkant van de pit wordt gekraakt. Het vlies wordt verwijderd door de pit kort te blancheren. De amandel wordt gegeten maar men kan er ook olie uitwinnen die dan gebruikt wordt in marsepein of noga.





Na onze tocht heeft Jan een bouillonsoep gemaakt, hebben we balletjes in tomatensaus gegeten met kikkererwten en aardappelen. Nadien keuvelen we wat rond de open haard of spelen we met de kaarten.

Woensdag 15 januari 2014

- Van : Cumbres de San Bartolomé 580 m
- Naar : Hinojales 600 m
- Afstand : 26 km
- Stijgen : 800 m
- Dalen : 800 m
- Duur : 8 uur

We zijn gisteren vroeg gaan slapen want het is vandaag een zware dag. We vertrekken dan ook bij ochtendschemer.







De meeste eigendommen worden ommuurd met stenen die men ter plaatse gevonden heeft en die men op elkaar heeft gestapeld. Een draadafsluiting kom je hier zelden tegen.

