





In Chassepierre brengen we een kort bezoek aan de ruïnes van een oude banmolen. Van hier uit heeft men ook toegang tot de “Trou de Fées” een netwerk van onderaardse gangen door de mens gegraven in kalksteenmassief.







Garçon, twee donkere leffes AUB.









Tegen de middag komen we aan een mooi meer met enkele verlaten bootjes. We besluiten om er ons middagmaal te nuttigen.











Ook de kajakkers maken van het mooie weer gebruik. We overnachten terug op een camping gelegen langs de oever van de Semois. Men kan op de camping ook een mini trekkershut huren maar deze is dan ook echt mini.



Vrijdag 23 april 2010

- Van : Chiny
- Naar : Marbehan
- Afstand : 24 km
- Stijgen : 1.094 m
- Dalen : 1.072 m
- Duur : 7 uur

We zijn vroeg uit de veren en trekken verder langs de Semois stroomopwaarts.











Voor Staf is de tocht vandaag iets te lang en hij doet een stukje met een tractor. (Grapje natuurlijk). We komen in het dorpje Suxy dat gelegen is langs een zijrivier van de Semois, namelijk langs de oevers van de Vierre. Suxy is tevens een oud bedevaartsoord . Vroeger woonden er kolenbranders en houthakkers.













In Rossignol is er een klein winkeltje waar we onze inkopen doen. Even verderop eten we ons middagmaal op in het plaatselijk parkje.









In Marbehan overnachten we terug op een camping langs de oevers van de Mellier. Desondanks het maar een smal riviertje is zit er volgens Robert (zie foto) toch heel wat vis op. Hier heeft hij net een kopvoorn gevangen. Maar er zit ook snoek, karper en forel op.



We hebben steeds wasdraad mee en een set kleine wasspelden om onze was te drogen. Onze slaapzak laten we verluchten in de zon.



Het riviertje doet voor ons ook dienst als tijdelijke frigo. Je moet er wel steeds op letten dat de ingrediënten niet mee afdriften met de stroming

Zaterdag 24 april 2010

- Van : Marbehan
- Naar : Martelange
- Afstand : 28 km
- Stijgen : 1.654 m
- Dalen : 1.655 m
- Duur : 9 uur

Van zodra het licht wordt zijn we terug vertrokken. We doen eerst nog onze inkopen in de plaatselijke Spar die al om 06.00 uur open is. Deze zaak wordt uitgebaat door een echtpaar dat niet bang is van werken. Hun zaak is 7 dagen op de 7 open van 06.00 uur tot 18.30 uur, behalve de zondag dan zijn ze maar open van 08.00 tot 12.00 uur. Als we hen vragen waarom ze alle dagen zo vroeg open zijn krijgen we als antwoord dat er vroeger in het dorp een krantenwinkel was. Toen de krantenwinkel het voor bekeken hield zijn ze in de Spar begonnen met kranten te verkopen. En mensen die een krant willen kopen willen die vroeg hebben. En zegt het stel – “van werken is er nog nooit iemand gestorven”. Zeg nu nog eens dat er in Wallonië geen mensen te vinden zijn die niet willen werken.





Rond 09.00 uur maken we koffie, eten verse koffietoek van de Spar en laten de tent drogen.







Links een wel erg originele brievenbus. Rechts een beschilderde voorgevel. Let ook eens op de afvoerbuis waar men een boom heeft van gemaakt.





Kijkt zegt Staf, ik ben een duivel.





Staf bukt zich om de dieren te aaien en meteen komen de dieren naar hem toe. Soort zoekt soort?







Een wel erg lange asfaltweg die we van begin tot eind moeten doen. We gaan door het woud van Anlier, veelal langs de oevers van het gelijknamige riviertje. Het woud van Anlier is een enorme groene long van meer dan 5.500 hectare en is hierdoor een van de grootste aaneengesloten bossen van België. Dit woud is een overblijfsel van het reusachtige beukenwoud dat ooit de Ardennen overdekte.







We passeren heel wat wilde brem die normaal gezien in deze tijd van het jaar in bloei (gele bloempjes) zou moeten staan maar door de lange winter is ook de brem wat achter.









Eens bellen naar
schoonmoeder
of ze nog leeft.







We slaan ons tentje op langs de oevers van de Sûre op een camping in Martelange. Volgens onze topo zou er in Martelange inkopen kunnen gedaan worden. Bij navraag op de camping blijkt dit wel te kloppen, alleen de winkels liggen op 4 km van de camping. Voor ons betekent dit echter 8 extra kilometers en dat zien we niet zitten. Maar morgen is het zondag en zijn de winkels dicht en we zitten zonder eten. Gelukkig ontmoeten we op de camping Guido (zie midden op de foto) die ons meteen aanbiedt om ons een lift te geven met zijn wagen naar het centrum. Wij maken gretig gebruik van dit aanbod en danken nogmaals Guido voor de lift. Guido komt al 30 jaar naar de camping in Martelange en is, evenals Staf een automechanieker op rust.

Zondag 25 april 2010

- Van : Martelange
- Naar : Etalle
- Afstand : 33 km
- Stijgen : 1.893 m
- Dalen : 1.965 m
- Duur : 10 uur

Vandaag staat er een zware dag op het programma. We zijn gisterenavond dan ook vroeg gaan slapen. Eigenlijk gaan we steeds tussen 19.00 en 21.00 uur slapen als we op trekking zijn. Meestal is het zelfs eerder 19.00 uur dan 21.00 uur. Maar we zijn dan ook steeds bij het ochtendgloren uit de veren.

