

# RONDJE MARITIEME ALPEN



VAN NICE TOT GRASSE  
GR 5 - GR 510 - GR 51



### VOORSTELLING TOCHT

We hebben eerst een (goedkoop) ticket geboekt naar Nice en vervolgens zijn we gaan zoeken naar een wandeling. Uiteindelijk hebben we gekozen voor een rondje in de Maritieme Alpen al komen we in het begin ook eventjes in de Mercantour. De rode draad van onze trekking is de rivier “Var” die we regelmatig in het vizier zullen krijgen en we zullen de Var ook enkele malen oversteken. We beginnen eerst aan een stukje GR 51 tot Aspremont om dan over te schakelen op de GR 5. Halverwege Utelle en Tournefort verlaten we de GR 5 en gaan we westwaarts op de GR 510. Deze volgen we tot Gréolières Les Neiges waar we een doorsteek maken naar de GR 51 om nadien de rivier Le Loup te volgen doorheen de vallei van de Loup. In Grasse nemen we dan de trein terug naar Nice.



## DEELNEMERS



Leo



Ivan



Ludwig

### Zondag 23 oktober 2011

- Van : Nice 0 m
- Naar : Aspremont 520 m
- Afstand : 21 km
- Stijgen : 561 m
- Dalen : 84 m
- Duur : 6 uur

Ons vliegtuig is op het voorziene uur geland en reeds rond de middag vertrekken we te voet van aan de luchthaven. De eerste 10 km volgen we een pad langs de oevers van de Var. Aan de brug van La Manda volgen we vervolgens de GR 51 in oostelijke richting.



















Terwijl Ludwig en Ivan in nabijgelegen benzinstations aan gas (voor de kookvuurtjes) proberen te geraken geniet Leo van de zon.







Op het kerkhof van Aspremont vinden we geen graven, enkel tombes. Vermoedelijk is de bodem zo rotsachtig dat er geen graven gedelfd kunnen worden.





Officieel bestaat de GR 51 niet meer. Deze begint in Menton en gaat dwars door de Alpes Maritimes tot Marseille. Evenwel is deze GR nog steeds goed onderhouden en bewegwijzerd.









In Aspremont vragen we aan een bewoner of we onze tent niet in zijn tuin mogen plaatsen voor één nacht. De tuin is relatief vlak. We krijgen de toestemming en ze tonen ons tevens een kraantje in de tuin waar we gebruik van mogen maken.

### **Maandag 24 oktober 2011**

- Van : Aspremont 520
- Naar : Utelle 811 m
- Afstand : 25 km
- Stijgen : 1.303 m
- Dalen : 996 m
- Duur : 9 uur

Van zodra het licht wordt breken we de tent af en vertrekken we. In de plaatselijke krantenwinkel/herberg drinken we een koffie en eten we wat. Aspremont is gebouwd op een heuvel en de huizen en de straten staan er opgesteld in spiraalvorm. De burgemeester heet Alexander Aspremont. Vermoedelijk is het dorp genoemd naar een van zijn voorvaderen. Veel is er in Aspremont echter niet te beleven.













Het is jachtseizoen en af en toe horen we in de verte schoten. Soms komen we ook een jager met hond tegen. Van deze jager hebben we vernomen dat er veel wild zit in deze streek. Everzwijnen, reeën, gemzen, vossen en zelfs wolven. Maar vandaag heeft hij nog niets gezien.













In Aspremont verlaten we de GR 51 en volgen nu noordwaarts de GR 5. De GR 5 is zowat de eerste en ook zowat de langste GR die is aangelegd. Hij loopt door heel België en door heel Frankrijk. Hij is zowat 2.600 km lang.

















We passeren het kleine bergdorpje “Le Vignal”. Dit dorpje is zo klein dat iedereen hier iedereen kent. We snuisteren er wat rond en maken enkele mooie foto’s. Het weer is goed. Het zijn zachte temperaturen, ideaal om te wandelen.









Ook hier aan de Côte d'Azur heeft de herfst zijn intrede gedaan. De kleurenpracht van de bladeren geven een extra dimensie aan deze tocht. Ondanks we niet boven de 1.500 m komen is het toch wel een zware tocht, het gaat steeds op en af.

















We komen weinig of geen andere wandelaars tegen. Het lijkt wel of we alleen op wandel zijn. Het is hier op sommige plaatsen zo rustig dat we enkel onze ademhaling horen.

















We eindigen vandaag onze tocht in Utelle. Ook hier zijn het smalle steegjes met hun typische zuiderse bouwstijl. Het dorpje heeft een winkeltje en er is ook een gîte d'étape. De gîte zelf vinden we niet maar we vinden wel vlug de woning van de uitbaatster die ons vergezeld tot de gîte.





Utelle ligt aan de samenvloeiing van de Var en de Vesubie. De hoogste top is de Tournerait welke een hoogte heeft van 2.034 m.





We delen de gîte met de Française Emmanuelle. Tot onze grote verbazing spreekt ze Nederlands. Het blijkt dat ze muziekschool gevolgd heeft in Brussel. Nu is ze beroepsmuzikante en ze heeft al vier CD's opgenomen. Jazz is haar lievelingsmuziek. Op haar eentje doet ze hier trekkings in de omgeving. Gisteren en vandaag hebben we mooi en droog weer gehad. Maar voor morgen geven ze hevige regenval. Er zou zowat 50 liter regen vallen per vierkante meter in deze regio. Leo beslist om morgen een kortere weg te nemen. Ivan en Ludwig nemen de voorziene weg.



## Dinsdag 25 oktober 2011

- Van : Utelle 811 m
- Naar : La Tour 538 m
- Afstand : 15 km
- Stijgen : 1.779 m
- Dalen : 2.034 m
- Duur : 6 uur



Ivan en Ludwig vertrekken nog voor het ochtendgloren. Leo heeft brood besteld in het winkeltje en vertrekt maar om 09.00 uur. Bij vertrek regent het pijpenstelen. Al vlug zijn we doornat. Tijdens de klim ontmoeten we twee gemzen die onder een richel aan het schuilen zijn. Ivan heeft er een foto van genomen maar jammer genoeg is deze foto mislukt.





In La Tour hou ik (Ludwig) het voor bekeken. Ivan wilt echter doorgaan tot het voorziene eindpunt. Ik ga naar de plaatselijke herberg en hoop er Leo nog te ontmoeten die de kortere weg genomen heeft tot La Tour. Ze hebben Leo in de herberg nog niet gezien dus veronderstel ik dat hij nog niet aangekomen is. Volgens de uitbater van de herberg zijn er in het dorp twee gîtes die uitgebaat worden door de gemeente. Het is echter middag en het gemeentehuis gaat maar pas om 14.30 uur terug open. Ik eet een dagschotel in de herberg. Eigenlijk is het niet echt een herberg. Het is gewoon een winkel die op het terras twee tafeltjes staan heeft waar men iets kan eten en drinken. Gelukkig is dit terras met een soort voortent beschermd tegen de kletsende regen.











Na de dagschotel begeef ik mij naar het gemeentehuis. Er is slechts één bediende aanwezig maar deze is zeer behulpzaam. Blijkt echter dat de twee gîtes volzet zijn. Een andere slaapgelegenheid is er niet in het dorp. Ik leg haar uit dat ik het niet zie zitten om op dit uur en met dit weer nog verder te trekken en dat ik enkel maar een droge plaats hoef te hebben. Ik heb immers alles bij, tent, slaapmatje, slaapzak en dergelijke. De bediende aarzelt niet en biedt mij een onderkomen aan in de kelder onder het gemeentehuis. Er is verwarming, een frigo, warm en koud water en een toilet. Uiteraard ga ik meteen in op dit aanbod.

### **Woensdag 26 oktober 2011**

- Van : La Tour 538 m
- Naar : Villa Souberre 1.350 m
- Afstand : 32 km
- Stijgen : 2.232 m
- Dalen : 1.417 m
- Duur : 11 uur

Gisterenavond heb ik nog telefonisch contact gehad met Ivan. Hij heeft het eindpunt ook niet gehaald. Hij is enkele kilometers voor het voorziene eindpunt gestrand en heeft onderdak gevonden in een stal naast een ezel. Naar het schijnt verstonen ze elkaar goed. Ook Leo heeft mij nog gebeld. Hij heeft een hotelletje gevonden in het eerste dorp voorbij het voorziene eindpunt. Door omstandigheden zijn we nu van elkaar gescheiden geraakt en lopen we vandaag elk afzonderlijk het voorziene traject af. Voor ik vertrek koop ik in de plaatselijke winkel nog een doosje bonbons en geef deze af aan de gemeentebediende voor haar gastvrijheid.













Gelukkig is het nu beter weer dan gisteren. Het regent niet meer en we kunnen er weer volop van genieten. Langs de ene kant ben ik blij dat ik gisteren de kelder voor mij alleen had. Er waren twee radiatoren aanwezig die ik volledig heb kunnen benutten om mijn kledij te drogen. Ik heb alles droog gekregen.







