





Ook La Penne is een klein, eenvoudig en idyllisch dorpje omgeven door beboste heuvels. Op de begraafplaats vindt men nog twee Gallo-Romeinse gedenkstenen. In de elfde eeuw werd het dorp gedomineerd door de middeleeuwse burcht “Medieval”. Maar van deze burcht is momenteel niets meer terug te vinden.



De vierkante donjontoren van de 13^{de} eeuwse Saint-Rochkerk is het enige middeleeuwse erfgoed dat over gebleven is. De spits zelf bestaat uit gelakte tegels.



Ivan plukt onderweg enkele appels. Ze zien er lelijk uit maar eens ze geschild zijn smaken ze overheerlijk.





Van La Penne gaat het naar Saint-Antonin. Behalve het gemeentehuis, een kerk en enkele huizen is er niet veel te zien. Normaal gezien was dit ons eindpunt maar doordat er geen eet- of drankgelegheid is besloten we om door te trekken naar het volgende dorp. Daar zou wel een drank- en eetgelegheid zijn.









Onderweg komen we een merkwaardig landschap tegen. Door de erosie komt er harder gesteente te voorschijn dat deze fraaie beelden opleveren.







We eindigen onze tocht vandaag in het dorpje Cuébris. Als we aan het enige restaurant komen van het dorp zien we een papiertje hangen op de deur met de tekst dat ze vandaag uitzonderlijk gesloten zijn. Het gemeentehuis is wel nog open. De enige persoon die er nog aan het werk is, is de burgemeester zelf.



De burgemeester vindt het jammer dat het restaurant gesloten is. Om ons te troosten haalt hij uit de vergaderzaal de rest van een vaatje wijn en overhandigt ons dit. Hij toont ons tevens een plaatsje waar we ongestoord onze tent kunnen zetten. De burgemeester is een zeer joviale man. We hebben zijn e-adres genoteerd en beloven hem het verslag over te maken.





Zaterdag 29 oktober 2011

- Van : Cuébris 524 m
- Naar : Gréolières les Neiges 1.423 m
- Afstand : 17 km
- Stijgen : 1.455 m
- Dalen : 567 m
- Duur : 8 uur

Bij ons vertrek passeren we terug het gemeentehuis en ondanks het vroege uur is de burgemeester terug aan het werk. We overhandigen hem de rest van de doos wijn en bedanken hem van harte voor deze gift. De burgemeester verzekert ons dat er in het volgende dorp een winkel en een bakker is waar we onze voorraad terug kunnen aanvullen.





Het is een wolkenloze en warme voormiddag. Na zowat één uurtje zijn we in Roquesteron waar we inderdaad eten en drinken kunnen aankopen. Dit dorpje wordt geheel omringd door de rivier “Esteron” welke 67 km lang is en uitmondt in de Var.







We eindigen vandaag onze tocht in Gréolières les Neiges. Dit is een skidorp en er is een winkeltje waar ze pizza's maken. Natuurlijk eten we ter plaatse onze pizza's op. Rond de skipiste vinden we een openbaar toilet dat 's nachts niet wordt afgesloten. Wij brengen hier de nacht door.

Zondag 30 oktober 2011

- Van : Gréolières les Neiges 1.423 m
- Naar : Pont-Du-Loup 225 m
- Afstand : 30 km
- Stijgen : 786 m
- Dalen : 1.962 m
- Duur : 11 uur





We verlaten nu definitief de GR 510 en volgen een tijdje de GR 4 die ons naar de GR 51 brengt. De GR 51 zullen we volgen tot ons eindpunt Grasse.









We dalen tot het toeristische dorp “Gréolières” dat uitzicht heeft op de vallei van de Loup. We passeren langs de restanten van de twee middeleeuwse kastelen. Het dorp heeft talrijke winkeltjes en restaurantjes. Hierboven een foto van de kapel “Saint-Etienne”.





Het Château de Haute Gréolières behoorde in de 11^{de} eeuw toe aan de burggraven van Nice. In 1230 werd het kasteel belegerd door de Provinciegraaf. Nadien bleef het kasteel van zijn afstammelingen.



Van Gréolières gaan we naar Cipières. Cipières is gelegen op een rotsachtige heuvelrug hoog boven de vallei van de Loup. Er zijn een aantal mooie huizen en pittoreske straatjes en pleintjes.











De GR 51 voert ons hoog boven de vallei van de Loup veelal langs het onderhoudspad van de pijpleiding die Grasse van drinkbaar water voorziet. Af en toe gaat deze leiding (en ook ons pad) door een rotstunnel. Er zijn tunnels van enkele meters lengte maar er zijn er ook van zowat honderd meter lengte. Wij dienen vandaag meer dan twintig van dergelijke tunnels door te gaan.





Af en toe krijgen we prachtige vergezichten over de vallei van de Loup.



We maken een ommetje langs Gourdon dat beschreven staat als het mooiste dorpje van Frankrijk. Evenwel is het er zo toeristisch dat we vlug op onze stappen terug keren, na eerst nog een foto gemaakt te hebben van de plaatselijke Eddy Wally.



We eindigen vandaag in Pont du Loup waar we een kamer huren in een hotelletje.

Maandag 31 oktober 2011

- Van : Pont-Du-Loup 225 m
- Naar : Grasse 223 m
- Afstand : 18 km
- Stijgen : 657 m
- Dalen : 609 m
- Duur : 5 uur

Vandaag wordt het een korte dag, een uitstapdag. Het is terug mooi en doordat er hier ook een verlengd weekend is komen we ditmaal wel veel dagjeswandelaars tegen.





We doorkruisen Bar-Sur-Loup. De zon is weer van de partij. In Bar-Sur-Loup verorberen we ons ontbijt voor het gemeentehuis.



Af en toe krijgen we al een glimp te zien van de middellandse zee en van Nice en zijn omgeving.



We komen in Grasse ons eindpunt van deze trekking. Grasse is niet echt een aangename stad om te vertoeven. Er zijn veel vreemdelingen en hangjongeren. Grasse is de parfumindustrie van Frankrijk.



In de luchthaven van Nice ontmoeten we terug Leo. Deze is ons dus steeds voor gebleven. We hebben terug een mooi avontuur beleefd. In negen stapdagen hebben we 210 kilometer afgelegd. We hebben ongeveer 12.000 meter gestegen en ongeveer hetzelfde aantal gedaald. We hebben slechts één dag regen gehad maar dat was dan meteen wel de volle laag. De andere dagen is het droog gebleven afgewisseld met bewolkte periodes en soms ook zonnige periodes.



Ludwig : benaltijdweg@gmail.com

Ivan : ivan_op_stap@hotmail.com

Leo : lisbeth.renard@pandora.be

Foto's : Ivan en Ludwig

Tekst : Ludwig