

# CAMINO MOZARABE



MALAGA - CORDOBA

Deel 1

## VOORSTELLING TOCHT

De camino Mozarabe start in Málaga en sluit, na ongeveer 450 km, aan op de Via de la Plata in Mérida. Het is dus eigenlijk een aanlooproute die voor een groot gedeelte over Romeinse heirbanen en Moorse wegen loopt. Hieronder een schets van de route die ik nu gelopen heb.



## DEELNEMERS



Ik ben Ludwig D'Haese, ben 59 jaar, heb een vrouw, 3 kinderen en 3 kleinkinderen. Ik woon in Merchtem en ben een politieagent (vroegere rijkswachter) op rust. Wandelen is mijn passie en maandelijks trek ik er voor een tiental dagen op uit, soms alleen en soms met een klein groepje. Ik doe dit het gehele jaar door, dus ook in de wintermaanden. Pelgrimswegen en hun aanlooproutes genieten mijn voorkeur vooral omdat de accommodatie er rond doorgaans goed geregeld is. Je vindt er gemakkelijk een overnachting en ravitaillering, zaken dus die onmisbaar zijn voor een trekker.





Erwin Sabbe, 54 jaar, gehuwd en heeft twee nog inwonende kinderen. Hij is tevens mijn achterneef.

Hij is Preventionmanager en Qualitymanager bij N.V. New Manta Belgium en heeft dan ook lange werkdagen en weinig verlof.

Hij maakt tevens deel uit van de folkgroep Roots , die ook een eigen CD heeft uitgebracht.

Als hij nog wat tijd over heeft en toch eens met vakantie kan gaan, kiest hij voor een wandelvakantie. Hij is al meerdere keren mee geweest met mij op stapvakantie. Volgend jaar doen we samen ook het laatste stukje van de Camino Frances tot Santiago de Compostela.

### Woensdag 2 december 2015

- Van : Málaga 0 m
- Naar : Almogía 300 m
- Stijgen : 900 m
- Dalen : 500 m
- Afstand : 25 km
- Duur : 8 uur





Gisterenavond hebben we uiteraard ook een bezoek gebracht aan de binnenstad van Málaga. Het is de hele dag door gezellig druk in Antigua Casa de Guardia. Onder de Málagaños staat de bar ook bekend als de 2<sup>de</sup> kathedraal van Málaga ofwel de kathedraal van de wijn.





Deze 'kathedraal' is wel wat minder chique dan de echte, maar dat maakt het juist zo mooi. De inrichting bestaat in feite alleen uit een lange toeg met daarachter de wijnvaten. Een kleine vitrine met tapas zorgt voor de inwendige mens. Meer heb je ook niet nodig. De smaak van de wijn maakt het compleet en de sfeer ontstaat vanzelf.









Er

Er is ruim 200 jaar voor nodig geweest om de kathedraal in Málaga te bouwen. In 1528 is men begonnen op de fundering van een oude moskee. Tijdens het bouwproces was er steeds een terugkerend probleem met de financiering van het bouwwerk. In 1782 is men, na wederom geldgebrek, definitief gestopt met bouwen. De toren rechts is hierdoor nooit afgebouwd. Er is dus een complete toren en een halve toren te zien. De Málagaëños noemen de kathedraal door dit mankement 'La Manquita', wat zoveel betekent als 'één-armige of manke dame'.









Het tweede jacht van Paul Allen, de Octopus, 126 meter in lengte, ligt momenteel in de haven van Málaga. Het is ook een soort van 'garage' voor 7 kleinere boten, twee helikopters en een onderzeeër voor 10 personen. De prijs van het schip wordt geschat op 200 miljoen dollar en behoort hiermee tot de top vijf van duurste yachten.





Miljardair Paul Allen, mede-oprichter van Microsoft, is bekend om zijn maniakale geheimhouding voor alles wat met zijn 126 meter lange yacht Octopus te maken heeft. De bemanning moet strenge geheimhoudingsakkoorden ondertekenen, de boot mag niet worden gefotografeerd en het schip vertoeft daarom meestal in 's werelds meest afgelegen gebieden. Veel is er dan ook niet geweten over dit schip. Er bestaan dan ook geen foto's van de binnenzijde van het schip. Het weinige dat met weet is dat er permanent 57 bemanningsleden aan boord zijn en dat er onderaan een zwembad is met glazen bodem.





Paul Allen heeft nog een tweede mega-yacht “Tatoosh”. Het was zijn eerste yacht maar wordt nu nog enkel gebruikt door zijn familie en vrienden. Dit yacht vaart onder de vlag van de Kaaiman Eilanden. Het yacht heeft ook nog een zeilboot, een speedboot en enkele waterscooters aan boord. En o ja, niet te vergeten er is ook nog een helikopter aan boord. Het yacht telt 20 suites waaronder een suite voor de helikopterpiloot. Er zijn ook nog twee zwembaden aan boord. Het yacht staat 26<sup>ste</sup> op de wereldranking.









De omgeving is ruw bergachtig waarbij de kleurige begroeiing een lekker kruidige en onmiskenbare Spaanse geur verspreid. De hellingen van de Montes de Málaga in de verte beloven nog behoorlijk wat zweetdruppeltjes!









#### 10-daagse weersvoorspelling Córdoba

vandaag	morgen	wo 02/12	do 03/12	vr 04/12	za 05/12	zo 06/12	ma 07/12	di 08/12	wo 09/12
									
4°   20°	4°   20°	7°   21°	6°   22°	7°   22°	6°   20°	5°   20°	5°   20°	11°   19°	11°   19°

GESPONSORDE LINKS

De weersvoorzichten zien er alvast veelbelovend uit. De ochtenden en de avonden zijn aan de frisse kant maar overdag, eens de zon te voorschijn komt, is het aangenaam warm.









De hellingen zijn ruw begroeid met de eerste olijven- en amandelbomen. Toch is er ook nog de nodige wilde natuur. Nergens kan de tegenstelling zo groot zijn als in Spanje; vanuit een miljoenenstad zo de verlaten natuur in en geen mens meer tegenkomen. Even verderop ligt een gehuchtje op een berghelling gebouwd : Los Suizos.









Sedert we Málaga verlaten hebben worden we vergezeld van een hond. Het overkomt me wel vaker dat er een hond blijft volgen. Pas op ons eindpunt zullen we hem kunnen kwijtspelen.









De Camino Mazarabe bestaat nog maar enkele jaren. De bewegwijzering is dan ook heel goed. De weg wordt aangeduid met gele pijlen die slechts in één richting wijzen, Santiago de Compostela.









Vandaag doen we eigenlijk de tweede en de derde etape van de Camino Mozarabe.









Het voordeel van het zuiden is dat men tot rond 15.00 uur nog middageten kan bestellen in de restaurants. Het nadeel is dan weer dat de restaurants 's avonds pas eten opdienen vanaf 20.30 uur wat wij nogal naar de late kant vinden.









We zijn de enige pelgrims in de albergue. Het is een albergue donation, dat betekent dat de pelgrim op vrijwillige basis een gift mag doen.





### Donderdag 3 december 2015

- Van : Almogía 300 m
- Naar : Villanueva de la Concepción 620 m
- Stijgen : 800 m
- Dalen : 600 m
- Afstand : 20 km
- Duur : 7 uur







De oogst van de olijven is volop aan de gang. Men legt netten onder de boom en vervolgens klopt men met stokken, of met een trilmachine, de olijven los.









De Spaanse olijfboom behoort tot de meest ziekteongevelige soort. Olijven worden niet vers van de boom gegeten. Ze worden eerst een jaar lang in een zoutwaterbadje gelegd om de bittere smaak te verwijderen.









Het dorp Villanueva de la Concepción komt al dichterbij. Het plaatsje is een echt bergdorp gelegen op bijna 600 m hoogte, hierdoor geliefd bij de toeristen, waarvan vooral Engelsen een vakantiehuis hebben.









De temperaturen zijn hier op deze hoogte dan ook merkbaar lager en in de zomer beter te verdragen. Dat vonden de Romeinen in het begin van de jaartelling al toen het dorp Oscua heette, later werd La Cuesta del Palmar, ofwel helling met palmtuinen.









Bovendien is het achtergelegen kalkrotsgebergte van El Torcal met zijn natuurpark een speciaal en prachtig gebied. In 1410 is het dorp heroverd op de Moren en won het aan strategisch belang. Na 1880 werd de gemeente, herdoopt tot Villanueva de la Concepción met nu ca. 3000 inwoners.





We zijn terug de enige pelgrims in de albergue. Het is wederom een albergue met donatie.

### Vrijdag 4 december 2015

- Van : Villanueva de la Concepción 620 m
- Naar : Antequera 500 m
- Stijgen : 700 m
- Dalen : 600 m
- Afstand : 18 km
- Duur : 4 uur







We vertrekken vandaag nog voor zonsopgang omdat we na onze tocht het natuurpark El Torcal willen bezoeken.









Een prachtige speling van de natuur. Eerst kleurt het rotsmassief van El Torcal, door de opkomende zon, rood en even later verschijnt er een sliert mist rond het massief.









Plots worden we staande gehouden en men vraagt ons om terug te keren. Er zijn filmopnames bezig en we mogen er niet door. Dat zien we uiteraard niet zitten en we maken duidelijk dat we toch door zullen gaan.