



Wolven zijn dag- en schemeringsdieren, maar door felle bejaging zijn ze in veel gebieden (waaronder Europa) een nachtelijke leefwijze erop na gaan houden. Het zijn goede renners, maar kunnen ook goed zwemmen. Ze zijn in staat zich snel te verplaatsen, met een topsnelheid van 45 tot 50 km/u. Normaal leggen ze 50 tot 60 kilometer per dag af, maar er is een geval bekend waarin een wolf op één dag 190 kilometer aflegde. Doorgaans zullen ze binnen hun territorium blijven, maar zo nodig kunnen ze in hoog tempo nieuwe gebieden verkennen.









De ooievaar is een monogame broeder, maar vormt geen paar voor het leven. Het paar bouwt een nest bestaande uit grote takken, dat soms meerdere jaren wordt gebruikt. Het vrouwtje legt elk jaar één legsel van gewoonlijk vier eieren, die 33 tot 34 dagen na het leggen asynchroon uitkomen. Beide ouders broeden om beurten de eieren en voeden ook beide de jongen. De jongen verlaten het nest 58 tot 64 dagen na het uitkomen en worden hierna nog 7 tot 20 dagen gevoed door de ouders.





We rusten weinig want er is een koude strakke wind en het regent nagenoeg onophoudelijk.





De regen gaat over in sneeuw. In het stadje Monesterio nemen we het eerste hotel dat we tegenkomen. We zijn te moe om een albergue op te zoeken. Maar ook in dit hotel heeft men voor pelgrims een speciale prijs.



Gelukkig is er verwarming op de kamer en kunnen we 's avonds al onze kledij drogen. Als we naar de kamer gaan spreekt er ons een man aan die ons in het Engels vraagt waar we vandaan komen. We zeggen dat we uit België komen maar knopen verder geen gesprek aan met deze man omdat we te moe en te onderkoeld zijn. Morgen zullen we deze man, die ook pelgrim is, terug ontmoeten en zullen we hem beter leren kennen.

Vrijdag 1 maart 2013

- Van : Monesterio 760 m
- Naar : Fuente de Cantos 600 m
- Afstand : 23 km
- Stijgen : 400 m
- Dalen : 500 m
- Duur : 8 uur

We hebben vandaag wat langer geslapen omdat het toch maar een korte dag is. Op internet hebben we ook gezien dat het terug mooi weer gaat worden maar dat het 's morgens vrij koud is. Vandaar dat we ook wat later vertrekken want hoe later op de dag hoe warmer.







Er ligt nog steeds sneeuw van gisteren wat dan weer enkele idyllische plaatsjes oplevert.







Naarmate het warmer wordt smelt de sneeuw en al vlug is er van het witte sneeuwtapijt niet veel meer te zien.





Eigenlijk zou ik mijn nieuwe
schoenen van binnen eens
moeten nat maken, dan zetten ze
zich beter rond mijn voeten.



Allée jong?







We moeten terug een rivier over. We proberen eerst links en rechts een uitweg te zoeken maar tevergeefs. We zullen dan onze voeten maar moeten nat maken.





Er is nog een Duitse pelgrim "Anna" die net op het punt stond om terug te keren. Ze is alleen en ze durfde niet door het water te gaan. Ik doe mijn crocs aan en ga door het water. Eens ik aan de overkant ben doe ik terug mijn bergschoenen aan en gooi ik mijn crocs over de rivier naar de Loe.



Loe doet vervolgens zijn schoenen uit en gooit zijn eerste schoen over de rivier. De schoen belandt zowat 10 meter over de rivier. Als hij zijn tweede schoen gooit hoor ik hem nog tijdens het gooien “ai, ai” roepen met nog een krachtwoord erachter. Blijkt dat tijdens de worp de schoen achter een van zijn vingers is blijven hangen. Hierdoor belandt de schoen pardoos in het water. Loe springt meteen het water in en kan zijn schoen nog redden.





Loe heeft nu dan toch al één schoen die zich kan zetten rond zijn voet. De natte voet moet hij er wel bij nemen.





Het is terug mooi weer en het slechte weer van gisteren zijn we snel vergeten. Doordat we gisteren twee etappes gedaan hebben, zullen we vanaf vandaag misschien nieuwe pelgrims ontmoeten.





Voor we in het dorpje Fuente de Cantos komen passeren we een villa met de prachtige naam “Villa Camino de Santiago”. Op zijn oprit heeft de eigenaar tevens twee mooie wegwijzers aangebracht.





Net voor het binnenkomen van het dorp dienen we terug laagstaand water door te waden. Daar Anna nogal lage schoenen aan heeft neem ik Anna dan maar even op de rug zodat ze haar voeten droog kan houden. Pelgrims helpen mekaar nu eenmaal.





Wij bieden ons aan in de albergue. De uitbater is een dertiger die buiten de albergue ook nog een reisbureau en plaatselijk museum runt. Hij staat er tevens op dat hij ons eerst een rondleiding geeft in zijn museum.





Gelukkig spreekt Anna een aardig mondje Spaans waardoor wij dan ook de uitleg van onze gids (uitbater albergue) kunnen begrijpen. Op de foto hierboven hangen vogelklemmen. Deze klemmen werden gebruikt om vogels te vangen en om deze dan nadien op te eten.





De pinnen, op de foto hierboven, werd gebruikt als halsband voor de hond die de kudde schapen moest bewaken. Uiteraard werden de pinnen naar buiten geplaatst. Hierdoor was de hond beschermd tegen een aanval van de wolf die zijn prooi altijd eerst in de nek bijt.