

# VIELSALM



# MANTERNACH

GR 5 VIELSALM – MANTERNACH

### **Vrijdag 11 april 2008**

Om 10.30 uur vertrekken we aan het station van Vielsalm. We hebben droog en zonnig weer. Gestaa gaat het bergop en bergaf, door bossen, kreupelhout en akkers. In een bos, in de buurt van Commanster zien we een ree. Maar ook de ree heeft ons gezien en zet het op een lopen. Dat beestje zijn snelheid ligt duidelijk hoger dan het onze. Maar de ree moet dan ook geen rugzak dragen hé.





Door de regen van de afgelopen dagen liggen sommige paden er nogal vochtig bij







We slaan ons tentje op in Schirm op de camping Hohenbusch. 22 km hebben we vandaag afgelegd. Morgen trekken we Luxemburg binnen.

**Zaterdag 12 april 2008**

Het heeft vannacht flink gevoren. We verpakken de tent met een laagje ijs erop. Het is terug zonnig maar naar de frisse kant. Vandaag stappen we vooral in de buurt van de Our. Ook de camping is gelegen langsheen de Our. En net zoals gisteren hebben we terug het geluk om een ree te zien. We passeren heel wat toeristische pleisters zoals Burg-Reuland, Ouren en het drielandenpunt.





De vorst heeft afgelopen nacht zijn werk gedaan





De overblijfselen van het kasteel van Burg-Reuland



De plaatselijke dorpskunstenaar





Een verzamelaar van stylo's















De binnentent staat er al. De buitentent moet er nog op. De tent heeft twee in- en uitgangen



Staf, alias “de kok” is aan het koken op benzine



Terwijl het potje suddert vangt Staf een uiltje





We bevinden ons op de camping in Tintesmilen aan de oever van de Our



Deegwaren en gehaktballen in tomatensaus, meer moet dat niet zijn.



Op het ogenblik dat we in de cafetaria van de camping komen zijn we de enige gasten.  
Staf, alias “de pyromaan” steekt meteen de open haard aan.



Lekker opwarmen

27 km hebben we vandaag afgelegd. We hebben weer heel wat zon gehad doch na de middag is de bewolking komen opzetten samen met een strakke, kille wind. We hebben vandaag terug een ree gezien. We zijn de enige gasten op de camping met een tentje.

### **Zondag 13 april 2008**

Vandaag passeren we verschillende bekende dorpen zoals Vianden en Diekirch. In de voormiddag houden we het nog droog doch kort na de middag begint het onophoudelijk te regenen. Door de regen is er ook al vlug mist ontstaan waardoor we vermoedelijk enkele mooie panorama's missen. Maar wij zijn geen watjes en laten de moed voor wat regen niet zakken. In tegendeel, we steken nog een tandje bij en leggen vandaag 34 km af tot de camping in Stozenbourg.

Vandaag is de bewegwijzering nogal aan de magere kant. Drie maal zijn we verloren gelopen door de slechte of ontbrekende aanduiding.









Ludwig, alias “de vogelvanger” heeft zo net een sperwer gevangen.





Ons wandelpad is bezaaid met hindernissen







Bovenop deze rotswand loopt de GR5





De molensteen op de camping wordt door ons gebruikt als tafel



We zijn terug de enige tentgasten op de camping.



Gezellig tussen onze Luxemburgse vrienden

Ach ja, voor ik het vergeet. Dat van die sperwer is natuurlijk een grapje. We hebben het beestje dood naast de rijbaan gevonden. Vermoedelijk heeft het een slag gekregen van een wagen of is het een natuurlijke dood gestorven, vogelgriep misschien?

Na ons dagelijks ritueel (was drogen – eten maken – afwassen – tent inrichten) bezoeken we het dorpje. We gaan er ook iets drinken in de enige dorpscafé die er is. Er is tamelijk veel volk. Zoals gebruikelijk is gaan we aan een tafeltje apart zitten en drinken er wat. Al vlug gaan alle blikken in onze richting. We zijn immers al drie dagen aan het stappen met onze zelfde kleren. En het is zondag! De aanwezige gasten zijn dan ook op hun paasbest gekleed. Na verloop van tijd komt er een al wat oudere heer naar ons toe. Hij zegt ons dat wij zichtbare levensgenieters zijn. Wij kunnen dit alleen maar beamen. Al vlug worden wij bij de gesprekken betrokken en worden wij er aangesproken als “onze Belgische vrienden”. Wij moeten ook bij de groep gaan zitten. Blijkt dat het leden zijn van een zangkoor die vandaag een optreden hebben gehad in de kerk van Vianden. Twee zeventigplussers (die naast Ludwig zitten) behoren tot het zangkoor. Vroeger waren ze allebei kruidenier in Vianden. Allebei proberen ze ons er van te overtuigen dat zij de beste winkel hadden. Wij moeten uitgebreid vertellen wat we aan het doen zijn en wat we zoal meegemaakt hebben. Een avond om niet vlug te vergeten.

### **Maandag 14 april 2008**

Het heeft nagenoeg de volledige nacht geregend. Als we onze tent afbreken zien wij enkel maar donkere wolken. We trekken dan ook maar meteen onze regenkledij aan en na een stevig ontbijt gaan we terug op stap. Nagenoeg de ganse dag krijgen we regen. Af en toe houdt het even op maar nooit voor lang.









Eventjes verpozen in een schuilhut



Slak met rugzak



De burcht van Vianden







Biotafel

Na 27 km zijn we aanbeland op de camping in Blesbruck. De camping heeft er enkele trekkershutten. We besluiten meteen om er eentje af te huren. In de trekkershut is verwarming en kunnen we alles eens drogen. Morgen wordt er immers droger weer voorspeld. Vanaf vandaag gaat Jo en zijn hond Ora ons vergezellen. Volgens de GPS hebben we vandaag gestapt tegen een gemiddelde snelheid van 4,8 km/uur in beweging.

**Dinsdag 15 april 2008**



's Morgens voor het vertrek aan de trekkershut

Vandaag en morgen nemen we jullie mee in het Müllerthal. Het is een van de mooiste plekjes van Luxemburg. We hebben geluk. Het blijft overwegend droog.





Twee wildplassers









De burcht van Beaufort











Soms wanen we ons in een sprookjeswereld



Staf vindt de gelijkenis met Ludwig sprekend







In Luxemburg wordt het GR-teken vervangen door een gele bol

















