



Een ietwat gewijzigde brievenbus



Bij de plaatselijke bakker koffiekoeken gekocht. De grote broek op de achtergrond is Staf zijn tent.







Onze eerste col komt er aan. Het is wel geen hoge maar het is er toch ene.



Je trekt aan het touwtje en de specht doet de rest







Restaurant "Adam". Staf snapt niet wat die appel daar bij komt kijken. En er is dan nog een stuk uit!





Een oude mijnsite doet nu dienst als vleermuisbehuizing









Een typisch Frans oud poortje



Een nog ouder, overwoekerd poortje. Staf vindt dat heel schoon













In dit roostertje zit een nestje van meesjes. Het is niet te geloven dat een meesje daar door kan. Ik heb tot vijf maal toe geprobeerd om een foto te maken als het meesje er uit komt of er in vliegt. Evenwel is het mij geen enkele keer gelukt het meesje op de foto te krijgen, zo rap is dat.









Nadat ik deze foto genomen had komt er een dame kijken wat er gaande is. Ik zeg haar :
“Madame vous avez une belle terrasse”! ’t Was er uit voor ik het wist. Gelukkig kon de
dame in kwestie er toch mee lachen.







De kerk staat recht. De fotograaf staat scheef.



Een ruïne van een aquaduct uit de tijd van de Romeinen



Een oud pad, ook nog uit de tijd van de Romeinen





Deze avond slapen we in refuge Les Garennes van Gorze. De sleutel moeten we afhalen in de Rue Labeye, 5. 10 euro per persoon. We hebben de refuge voor ons alleen. Alles is er aanwezig. Warme douche, keuken, reeds gekoelde frigo en diepvries, potten en pannen. Als ik een plastic zakje open springt er plots een grote zwarte tor uit. Deze is dus vandaag mee gereisd in de rugzak.





Staf doet zich te goed aan een portie noedels.



We profiteren van het warme water (en weer) om onze was te doen.



Ik zorg voor het verslag. Staf zorgt voor de wijn.



En samen drinken we hem uit.



En rommel dat wij mee hebben.



De was, die tegen de avond niet droog is, wordt binnen opgehangen.

Donderdag 15 mei 2008

Uit bed om 06.00 uur. Gorze – Montauville 37 km. Gemiddelde snelheid in beweging : 4,7 km.



De voorbije nacht alles droog gekregen behalve de kousen



De boomstronks in de grond geklopt met mijn kin. Ge moet maar kunnen he.



We hebben even getwijfeld maar we denken toch dat het hier naar links is.







Tijd voor ons ontbijt.





Op onze tocht ontmoeten we een Nederlands echtpaar, Gert en Angèle, uit de buurt van Maastricht. Zij zijn ook bezig met de GR5 en doen 20 km per dag. Ze verblijven in een hotel en de hoteluitbater brengt hen steeds naar hun vertrekpunt. Het zijn de enige wandelaars die we deze week zijn tegen gekomen. Dus zo druk wordt deze GR niet belopen. We hebben enkele uren samen gestapt. Het is een tof stel. Misschien ontmoeten we hen laten nog eens.











We overnachten op het gazonnetje van Maison Forestière du Père Hilarion te Montauville. Op de venster staat een telefoonnummer vermeldt. Als je daar naar belt komen ze, voor de trekkers, de refuge openen. Maar wij verkiezen de tent omdat we gisteren ook al binnen geslapen hebben.

Aan de refuge is een bron gelegen. Deze bron zou er al zijn van in de 13^e eeuw. Het water uit de bron is drinkbaar. Regelmatig stopt er een wagen om flessen te vullen. Soms staan de auto's zelfs in file te wachten.



Volgens de flessenvullers vind je nergens beter water dan hier. Alle inwoners van de gemeente en van de naburige gemeenten komen hier hun drinkwater halen. Het zijn alleen de gekken die water drinken uit de winkel.



Vergis u niet. Het is geen cola dat Staf mee heeft. Het is rode wijn die hij overgegoten heeft in plastic flesjes om gewicht uit te sparen. Staf drinkt 's avonds nooit cola. Hij kan daar, naar eigen zeggen, niet van slapen.



Staf bekijkt, op de kaart, de weg van morgen

Vrijdag 16 mei 2008

Uit bed om 05.30 uur. Montauville – Liverdun 34 km. Gemiddelde snelheid in beweging : 5 km.

Onze laatste stapdag. We zeggen het vandaag meermaals, jammer dat het weer eens voorbij is. Maar we kijken al uit naar ons volgende traject. Alleen moeten we daarvoor wachten tot september.



Amerikaans militair kerkhof



Onderweg zien wij een vrouw haar ramen zemen. Wij vragen haar of er een bakker in de buurt is. Volgens haar komen we de ganse dag geen bakkerij tegen. Maar dat is toch geen probleem zegt ze en geeft ons een baguette. Wij mogen haar hiervoor niet betalen.





















Hier ben ik eventjes de Staf kwijt geraakt.





Ook 's middags durven we al eens een soepje te maken. Staf doet zijn schoenen uit. Een beter middel om de muggen weg te houden vind je niet in de handel.





We komen dicht bij onze eindbestemming van deze week, de bovenstad van Liverdun



We zetten voor de laatste keer ons tentje op. Morgenvroeg nemen we de trein naar Nancy. Vandaar uit treinen we rechtstreeks naar Luxemburg. Vervolgens naar Brussel. Deze week hebben we, volgens de GPS van Staf, 264 km afgelegd. In totaal hebben we momenteel 939 kilometer GR5 afgelegd. Volgende keer beginnen we aan de Vogezen. En daar gaan we onze 1.000 km vieren.

We hebben de ganse week prachtig weer gehad. Enkel tijdens onze laatste nacht heeft het geregend. Meer moet dat niet zijn.

DANKWOORDJE

Graag een woordje van dank aan volgende mensen :

- de voltallige petanqueclub van Norry-Le-Veneur voor de gezellige avond.
- Gert en Angèle om ons een namiddagje te vergezellen en het uitwisselen van onze verhalen.
- aan al de mensen die ons een drankje of iets te eten hebben aangeboden.
- aan alle mensen die ons een slaappleaats hebben aangeboden.
- aan onze vrienden Luc en Claudia van de firma "Roprint", voor het drukken van al onze verslagen in boekvorm.
- aan alle mensen die iets te maken hebben met de GR5 voor de goede aanduidingen en de beschrijvingen in hun topo's.
- aan onze vrouwtjes omdat ze ons dit plezier gunnen.

Contact Ludwig : benaltijdweg@gmail.com

Contact Staf : stafkaart@skynet.be